

Onderwerp 1. Buren.

- **Wat doen buren?**

Merel heeft een buurman, die kleermaker is. Ze vindt het leuk om een een praatje te maken. En de buurman vindt het leuk om Merel te zien. Als je buren bent dan woon je naast elkaar. Vlak naast elkaar, of met een stuk er tussen. De boerderijen buiten de stad staan ver uit elkaar, maar de mensen die er wonen zijn toch buren. Als je buren bent dan kun je elkaar helpen, omdat je vlakbij bent. Als je van de trap bent gevallen en je roept om hulp, dat kunnen de buren je horen. Als je buren bent dan ken je elkaar meestal; dan zeg je elkaar gedag. 'Goeiemorgen buurman, lekker weertje vandaag.' Het geeft een fijn gevoel als iemand met je praat. Als iemand met je praat, voel je je niet alleen op de wereld. Goeie buren geven je het gevoel dat je samen bent; samen sta je sterker en het is ook gezellig.



- **Heb jij buren?**

Onze buurman heeft kippen. De buurvrouw past op ons als mijn moeder en vader weg zijn. We hebben elk jaar met alle buren in de straat een feest. Wat vind je van wat we hebben verteld?

- **We gaan onze buren tellen.**

Op een papier tekenen we de vorm van een huis. Ons huis. En er naast tekenen we de huizen van de buren. Teken wie er wonen in jouw huis. Teken dan wie er wonen in de huizen naast jouw huis. Hoeveel mensen tel je? Misschien wonen er ook nog mensen tegenover jouw huis, of in het huis achter jouw huis. Zijn dat, vind jij, ook buren? Nog een vraag: de mensen die in het land wonen naast ons land, zijn dat buren, vind jij? Zijn de mensen die met zijn allen op de wereld wonen elkaars buren? Dan hangen we alle tekeningen naast elkaar op. Het wordt een lange straat. Nu zijn wij allemaal, buren van elkaar!

Benodigdheden: een vel papier.